



# ΚΥΡΙΑΚΗ

## ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ



«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἄπ. 1,10)

Περίοδος Γ' - Ἔτος ΙΣΤ' Ἀριθμ. φύλλου 701 <sup>2</sup>	Τοῦ ἁγίου Νικολάου (Ἐβρ. 13,17-21) Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013 (1999)	Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
--	---	--

## Περὶ ὑπακοῆς

«Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε» (Ἐβρ. 13,17)

**Μ**ᾶς συνιστᾷ, ἀδελφοί μου, σήμερα ὁ ἀπόστολος τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Νικολάου ἓνα καθῆκον, μιὰ ἀρετὴ, στὴν ὁποία οἱ **Ἕλληνες δυστυχῶς ὑστεροῦμε**. Ἐνῶ ἄλλοι διακρινόμεθα, στὸ θέμα αὐτὸ εἴμαστε ἑλλιπεῖς, καὶ ἔρχονται περιστάσεις πού παίρνουμε μηδέν γινόμαστε ἓνα ἀκυβέρνητο μπουλούκι.

Ποιό εἶνε τὸ καθῆκον; **Ἡ ὑπακοή, ἡ πειθαρχία**. «Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε» (Ἐβρ. 13,17), συμβουλεύει. Τὸ δὲ «**ὑπείκετε**» ἴσον ὑπακούετε. Naί, ὑπακούετε. Ποιοὶ πρέπει νὰ ὑπακούουν; Οἱ Χριστιανοί. Σὲ ποιούς νὰ ὑπακούουν; Στους «**ἡγουμένους**». Ποιοὶ λέγονται «**ἡγούμενοι**»; Μὴ νομίσετε ὅτι ἡ λέξι «**ἡγούμενος**» ἔχει τὴν ἔννοια ἡγουμένου μοναστηρίου, π.χ. τοῦ Ἁγίου Ὁρους. Ὁχι. Ἐχει εὐρυτέρα ἔννοια.

«**Ἡγούμενος**» σημαίνει αὐτὸς πού πάει μπροστὰ καὶ ὀδηγεῖ τοὺς ἄλλους. Ὅσοι ἀπὸ σᾶς κάνατε μεγάλες πορεῖες, ἢ ὡς στρατιῶτες, καὶ βρεθήκατε μέσα σὲ δασώδεις περιοχές, θὰ χρειαστήκατε ὀδηγό. Εἶδα ἐπιλοχίες, πού τοὺς ὠδηγοῦσε στὸ πεδίο τῆς μάχης ἕνας τσομπᾶνος πού ἤξερε τὸ μέρος. Σ' αὐτὲς τὶς περιπτώσεις βλέπετε καὶ ἀξιωματικούς καὶ στρατηγούς ἀκόμη ν' ἀκολουθοῦν τὰ ἴχνη ἐνὸς ἀπλοῦ ἀνθρώπου.

«**Ἡγούμενος**» λοιπὸν λέγεται ὁ ὀδηγός, αὐτὸς πού πάει μπροστὰ καὶ τὸν ἀκολουθοῦν πίσω ὅλοι οἱ ἄλλοι. Καὶ πρέπει οἱ Χριστιανοὶ νὰ ὑπακούουν στοὺς «**ἡγουμένους**». Ὅπως στὸ στρατὸ «**ἡγούμενοι**» εἶνε οἱ ἀξιωματικοὶ καὶ στὸ κράτος οἱ πολιτικοὶ ἡγέτες, ἔτσι στὴν Ἐκκλησία «**ἡγούμενοι**» εἶνε οἱ ἱερεῖς, κατ' ἐξοχὴν δὲ «**ἡγούμενος**» εἶνε ὁ **ἐπίσκοπος**.

**Πῶς, τώρα, θὰ μάθουμε νὰ ὑπακούουμε;**

\*\*\*

● Ἡ ἁγία Γραφή, σ' αὐτὸν πού εἶνε τεμπέλης, λέει: «**Ἴθι πρὸς τὸν μύρμηκα, ὃ ὀκνηρέ**» πῆ-

γαινε στὸ **μυρμήγκι**, τεμπέλη (Παρ. 6,6), γιὰ νὰ πάρης μαθήματα ἐργατικότητος. Ἀλλὰ τὸ ἴδιο μπορούμε νὰ ποῦμε καὶ γιὰ **κεῖνον** πού δὲν ὑπακούει, ἀλλὰ σηκώνει μπαϊράκι καὶ κάνει τοῦ κεφαλιοῦ του. Ὁ ὀκνηρὸς νὰ πάη στὸ μυρμήγκι· ἀλλὰ καὶ ὁ ἀναρχικός, αὐτὸς πού δὲν ἀναγνωρίζει καμμία ἀρχή, νὰ πάη στὸ μυρμήγκι. Γιατί; ποιό ἄλλο γνώρισμα ἔχει τὸ μυρμήγκι; Ἐχει **πειθαρχία** στὶς ἀρχές. Στέλνει σήματα μὲ τὶς κεραῖες του καὶ διατάζει τ' ἄλλα μυρμήγκια· καὶ μόλις ἐκεῖνα λάβουν τὸ σῆμα, ἀμέσως ἀλλάζουν πορεία, κατευθύνονται ἐκεῖ πού καλεῖ ὁ ἀρχηγός. Ἄν ὑπάρχη κανένα βᾶρος νὰ σηκώσουν, παίρνουν τὸ σῆμα καὶ αὐτοστιγμὴ σπεύδουν ὅλα γιὰ νὰ τὸ μεταφέρουν μὲ κόπο στὴ φωλιά τους. Κι ἂν ἄλλα μυρμήγκια θελήσουν ν' ἀρπάξουν ἀπὸ τὶς ἀποθηκὲς τὰ τρόφιμά τους, τότε ἔξω ἀπὸ τὴ μυρμηγκοφωλιά διεξάγεται κραταῖος ἀγώνας, καὶ ὅλοι σὰν στρατιῶτες πειθαρχοῦν στὰ κελεύσματα τοῦ μυστηριώδους ἀρχηγοῦ, πού ἀπὸ τὸ βάθος τῆς φωλιάς διευθύνει τὸν ἀγῶνα. Τὰ μυρμήγκια, δηλαδή, εἶνε καὶ ὑπόδειγμα πειθαρχίας. Ἐλα λοιπὸν ἐσύ, ἀναρχικέ, νὰ πάρης τὸ μάθημά σου, μάθημα τάξεως καὶ πειθαρχίας, ἀπὸ τὴ μυρμηγκοφωλιά.

● Ὑπόδειγμα ἐργατικότητος ἀλλὰ καὶ πειθαρχίας εἶνε καὶ ἡ **μέλισσα**. Στὴν κυψέλη κυριαρχεῖ ἡ βασίλισσα. Χιλιάδες μέλισσες, ὅλο τὸ σμήνος, πειθαρχεῖ σ' αὐτήν. Ἄν λείψῃ ἢ σκοτωθῇ ἡ βασίλισσα, τὸ μελίσι διαλύεται.

● Λοιπὸν τὸ μυρμήγκι ὑπακοή, ἡ μέλισσα ὑπακοή. Θέλετε κι ἄλλο παράδειγμα; Ρίξτε τὰ μάτια σας στὸν οὐρανό, γιὰ νὰ δῆτε τὰ σμήνη τῶν πουλιῶν. Κι αὐτὰ ἔχουν πειθαρχία. Ἐὰν παρατηρήσετε τὸ καλοκαίρι, πῶς διασχίζουν τὸν οὐρανὸ οἱ **πελαργοί**, θὰ δῆτε ὅτι σχηματίζουν τρίγωνο. Τί σοφία κι αὐτό! Μὲ τὴ γωνία, πού σχηματίζουν, σχίζουν εὐκολώτερα

τὸν ἀέρα, ὅπως τὸ πλοῖο τὸ νερό. Εἶνε παρατεταγμένοι ὅλοι ὁ ἕνας κατόπιν τοῦ ἄλλου. Καὶ ἂν κανένας βγῆ ἀπὸ τὴ γραμμὴ, ὑπάρχει πελαργός, ποῦ μὲ τὸ ράμφος του τὸν τσιμπάει καὶ τὸν ἀναγκάζει νὰ ἐπανέλθῃ στὴν τάξι.

● **Νά καὶ τὰ πρόβατα.** Κι αὐτὰ κάνουν ὑπακοή. Ὅπου πάη ὁ κριός, ὁ ἀρχηγὸς τῆς ποιμνῆς, ἐκεῖ πηγαίνει ὅλο τὸ ποῖμνιο. Κ' ἐπειδὴ τὰ πρόβατα ὑπακούουν στοὺς κριούς, γι' αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ ὁ Ὅμηρος στὰ ἔπη του ὀνομάζει τοὺς στρατιωτικούς καὶ πολιτικούς ἡγέτας *κριούς*. Ὅπως οἱ κριοὶ προΐστανται τοῦ ποιμνίου, ἔτσι καὶ οἱ ἀρχηγοὶ τῶν ἐθνῶν εἶνε οἱ ὀδηγοὶ τῶν λαῶν.

● Ὑπακοή! Ἄν ρίξουμε μιὰ ματιὰ καὶ στὰ ἄψυχα, στὰ **οὐράνια σώματα**, θὰ θαυμάσουμε. Ἔλα ἤλιε, ἔλα φεγγάρι, ἔλατε ἄστρα τ' οὐρανοῦ, νὰ μᾶς διδάξετε τὴν πειθαρχία. Ῥολοί! Σὲ ποιὸν ὑπακούουν; Ὅλα στὸ Θεό, ποῦ ῥύθμισε τὸ σύμπαν. –Τὴν τάδε ὥρα θ' ἀνατείλῃς! –Παρών, λέει ὁ ἥλιος, διατάξτε. Καὶ ἐπὶ αἰῶνες συνεχίζει νὰ βγαίνει ἀκριβῶς στὴν ὥρα του. Ἐὰν δὲν ὑπακούσουν αὐτὰ τὰ ἄψυχα, θὰ γίνῃ ἀναρχία στὸ σύμπαν.

\* \* \*

Τὰ πάντα, ἀγαπητοί μου, κάνουν ὑπακοή. Καὶ μόνο ὁ ἄνθρωπος δημιουργεῖ **ἀναρχία**. Ἀναρχία, διότι δὲν ὑπακούει στὸ Θεό· ἀναρχία, διότι δὲν ὑπακούει στοὺς φύσει καὶ θέσει ἡγέτες του.

**Ὑπακοή** ὀφείλει τὸ παιδὶ στὸν πατέρα, ὁ μαθητὴς στὸ δάσκαλο, ὁ στρατιώτης στὸν ἀξιωματικό, ὁ ναύτης στὸν πλοίαρχο, οἱ ἐπιβάτες στὸν ὀδηγό, ὁ ἀσθενὴς στὸ γιατρό. Ὑπακοὴ οἱ πάντες· ἀκόμα καὶ οἱ ἀστροναῦτες, κι αὐτοὶ ἀπὸ τὸ διάστημα περιμένουν διαταγὰς ἀπὸ τὴ Γῆ, ἀπὸ ἐκείνους ποὺ τοὺς κατευθύνουν, καὶ ὑπακούουν.

Θεμελιώδης νόμος τῆς φύσεως καὶ τῆς ζωῆς ἡ ὑπακοή. Συνεπῶς πρέπει καὶ οἱ **Χριστιανοὶ** νὰ κάνουν ὑπακοή. Ποῦ νὰ ὑπακούουν; Στοὺς ἱερεῖς καὶ στὸν ἐπίσκοπο.

Τὸ εἶπε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὅταν ἔδινε στοὺς ἀποστόλους τὴ μεγάλη ἐντολή «*Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάση τῇ κτίσει...*» καὶ «*μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη*» (Μάρκ. 16,15. Ματθ. 28,19). Ἐγκατέστησε τοὺς ἀποστόλους, καὶ οἱ **ἀπόστολοι** ἐγκατέστησαν τοὺς ἐπισκόπους, καὶ οἱ **ἐπίσκοποι** ἐγκαθιστοῦν τοὺς **ἱερεῖς**. Ἔτσι ὑπάρχει ἱεραρχία στὴν Ἐκκλησία. Καὶ λέει ὁ Χριστὸς στοὺς ἀποστόλους·

–Πηγαίνετε παντοῦ καὶ κηρύξτε.

–Μά, Κύριε, ἐσὺ ἦσουν ὁ Θεάνθρωπος καὶ σὲ ἄκουγαν· ἐμᾶς δὲν θὰ μᾶς ἀκούσουν.

–Ὅχι, λέει ὁ Χριστός· «*ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ*» ὅποιος ὑπακούει σ' **ἐσᾶς**, ὑπακούει σ' **ἐμένα τὸν ἴδιο**, καὶ ὅποιος καταφρονεῖ ἐσᾶς, καταφρονεῖ ἐμένα (Λουκ. 10,16).

Ἐδῶ λοιπὸν στηρίζεται ὅλη ἡ **ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία**. Ὑπακοὴ στὸ Χριστὸ καὶ ὑπακοὴ σ' ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἐν Πνεύματι ἀγίῳ ἐγκαταστάθηκαν στὶς χαλεπὲς αὐτὲς ἡμέρες ἐπίσκοποι καὶ **ποιμένες**.

Καὶ ὅμως· ἐκεῖ ποῦ δὲν ὑπάρχει **σεβασμὸς** καὶ ὑπακοὴ εἶνε, δυστυχῶς, στοὺς **πνευματικούς ἡγέτας**. Στὸ στρατὸ δὲν τολμᾷ ὁ στρατιώτης νὰ μὴ πειθαρχήσῃ στὸν ἀξιωματικό, γιὰ τὴ θὰ περάσῃ ἀπὸ στρατοδικεῖο. Ὁ ἀσθενὴς δὲν τολμᾷ νὰ μὴν ὑπακούσῃ στὸ γιατρό, γιὰ τὴ ξέρει ὅτι θὰ ὀδηγηθῇ στὸ φέρετρο. Ἄλλ' ἐδῶ; Ὁ οἰοσδήποτε ἀνυπακούει· καὶ τὰ μικρὰ παιδιὰ ἀκόμα, ὅπως λέει ὁ ἱ. Χρυσόστομος. Δὲν ὑπακούουν, παρ' ὅλο τὸ φιλελεύθερο καὶ δημοκρατικὸ πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ παρ' ὅλο ποῦ ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει ὄπλα βίας καὶ τυραννίας.

Δὲν ἔχουμε ἐμεῖς ξίφη καὶ τάνκς καὶ ἄλλα τέτοια ὄπλα. Τὸ μόνο ὄπλο μας εἶνε ὁ **λόγος**. Καὶ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ μᾶς τὸ ἀφαιρέσῃ.

«*Υπείκετε*», πειθαρχεῖτε, λέει ἡ ἀγία Γραφή. Ὑπακούουν ὅμως; Δὲν ὑπακούουν. Τί λέει ἡ Ἐκκλησία; Ἐκκλησιάζεσθε! Ἐλάχιστοι ἐκκλησιάζονται, οὔτε τὸ 2%. Νηστεύετε! Τίποτε... Ἐξομολογεῖσθε! Τίποτε... Ἐλεεῖτε! Μπᾶ... Διαβάζετε Γραφή! Τίποτε... **Καρμμία ὑπακοή** σ' αὐτὲς τὶς βασικὲς ἐντολές.

Καὶ ὅμως, ἀδελφοί μου, πρέπει νὰ ὑπακούωμε. Διότι ἡ ὑπακοὴ εἶνε ζωὴ, εἶνε ἀσφάλεια, εἶνε πρόοδος στὸν κόσμο.

Θὰ μοῦ πῆτε· Μὰ τί θέλεις ἐσύ; νὰ ἐγκαταστήσῃς **δεσποτοκρατία, παπαδοκρατία καὶ καλογεροκρατία**; Ὅχι, ἀγαπητοί μου· δὲν ἔχουμε τέτοιες βλέψεις. Μιὰ κλωστή τοῦ ράσου μου δὲν τὴν ἀνταλλάσσω μὲ ὅλα τὰ ἀξιώματα τοῦ κόσμου τούτου. Εἶμαι κληρικός, εἶμαι ἐπίσκοπος, πιστεύω στὸ Εὐαγγέλιο, εἶμαι δημοκρατικός, ὄχι ὑπὸ τὴν ἔννοια τὴν πολιτικὴ ἀλλὰ ὑπὸ τὴν ἔννοια τὴν χριστιανικὴ· «*εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν...*» (Ματθ. 16,24). Ἀλλὰ **πρέπει νὰ παραμείνῃ σεβαστὴ ἡ θέσις μας ὡς πνευματικῶν ἡγετῶν**. Διότι πιστεύω ἀκραδάντως, ὅτι ἡ Ἑλλάς ὑπὸ τὸ Εὐαγγέλιο θὰ γίνῃ ἄστροφωτεινὸ, ποῦ θὰ φωτίζῃ ὀλόκληρο τὸν κόσμο· ἀμήν.

(†) **ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος**